



Dankbaar, omdat zij zo lang onder ons
mocht vertoeven, bidden wij voor

MEVROUW

Maria VAN LIERDE

weduwe van de Heer René DEKONINCK

geboren te Elst op 12 januari 1916
en overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis
te Ronse op 24 december 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Marieke,

Je was zo minzaam en zo zacht,
dat iedereen je lief moest krijgen.
Maar Uw wil geschiede.

Je mild gelaat dat in de dood nog lacht,
doet ons bedroefd en wenend zwijgen.

(L. Swerts)

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

De jaren begonnen zwaar te wegen. Je kon het
leven niet meer bijbenen. De dood van je man
René was een zware dobber om te dragen. Hij was
voor jou onvervangbaar. Nu mag je gerust weer
bij hem leven.

Dankbaar mogen we jou in Gods handen leggen.
Je was voor ons als een echte moeder, als een
vrouw met een groot hart.

Tante,

Je plotse heengaan was als een donderslag bij
heldere hemel. Men kon het moeilijk geloven dat
je zo vlug en op zo korte tijd ziek werd en van
ons heenging. De dag voor je ons verliet was je
erg onrustig, de uitdrukking op jouw gezicht was
zo intens en zo strijdvast, je vocht voor je le-
ven. Het was alsof je onze aanwezigheid voelde,
je wou het vertrouwde niet loslaten.

Bedankt tante, voor de vele mooie jaren die we
samen hebben mogen beleven.

Dank aan mijn zuster en haar familie voor de we-
kelijkse bezoekjes in het rusthuis waar we in een
gezellige en familiale sfeer ons hart konden luch-
ten, alsook aan de talrijke feestjes van jouw klein-
kinderen die ik mee mocht beleven.

Ik beloof dat ik van hierboven samen met mijn
man René over jullie geluk zal waken.

Dank voor alles. Tot weerziens bij de Heer.

De families Van Lierde, Haesebroeck
en Dekoninck, Van Der Bruggen danken U
voor de blijken van meelevens en gebed.

Namis op vrijdag 30 januari 1998 om 18.30 uur
in de dekenale Sint-Pieterskerk te Brakel.