



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Maria Nathalia Van Lierde

weduwe van de Heer

Karel Octaaf EECKHOUT

geboren te Denderleeuw op 2 december 1880 en er
godvruchtig overleden op 28 mei 1970, gesterkt door
de HH.Sakramenten en de Pauselijke zegen.

„Zij rusten in vrede” zingt de kerk over de doden.

Het leven van de mens is een aaneenschakeling van
inspanningen, vreugden en verdriet. Men hoopt en
verwacht en maakt plannen en naargelang de jaren
voorbijgaan voelt men z'n energie verminderen en dan
denkt men aan een schone oude dag. Maar dan zijn
daar de kwalen van de ouderdom.

Echte rust vinden we alleen bij God, zoals St. Augus-
tinus het zegt. En toch houdt de mens aan dit leven
en scheidt elk sterven een leegte, vooral voor eigen
volk.

Vele jaren heeft de Heer mij gegeven waarvan ik het
beste heb trachten te maken. Ik dank Hem daarvoor.

Voor al de genegenheid en de zorgen die ik mocht
ondervinden dank ik mijn kinderen, mijn familie en
mijn vrienden, maar vooral u, mijn dochter, die alles
gedaan hebt wat mogelijk was om mijn oude dag zon-
nig te maken, om de kwalen ervan te verlichten. Over
de dood heen blijven we met elkaar verenigd. Bidt
allen voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer en Mevr. Jean VANDENBOSSCHE-EECKHOUT.

De Heer en Mevr. François VANDENBOSSCHE-PHILIPS en
kinderen Marianne en Jan,

De Heer en Mevr. Antoine VANDENBOSSCHE-DE BACKER
en kinderen Johan en Pascal,

De Heer en Mevr. Rufin ECKEMAN-VAN LIERDE, kinderen en
kleinkinderen,

De families VAN LIERDE, EECKHOUT, VAN DER FRAENEN
en DE RYCK

danken U oprecht om uw blijken van deelneming
in hun rouw.