



Vroom aandenken aan

MEVROUW

Maria Octavie VAN LIERDE

weduwe van de heer Baziel VAN DAMME

Geboren te Deftinge op 14 september 1910 en
godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op
29 april 1995, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families:

VAN LIERDE, VAN DAMME,
STRADIOT en COOLENS
danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

*Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dicht doen
en verpakken
in de goede gedachten der herinnering ...*

*Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan
op de pieken
van pijn en vreugd ...*

*Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
om niet te vergeten*

*Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven
men leert het nooit ...*

Ward Bruyninckx.