

Heer Jezus, laat mij gans uw beeld uw leven zijn
laat me één zijn met uw leed
laat me sterk zijn door uw kracht,
schenk mij liefde tot ik sterf
en ook daarna „altijd“.

(Hofmans)

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Marie, Leonie VAN LIERDE

weduwe van

de Heer Georges, Albert D'HAENENS

geboren te Delftinge op 29 december 1906
en zacht in de Heer ontslapen te Aalter
op 27 februari 1988, gesterkt door de
ziekensakramenten.

Het leven van deze vrome vrouw was getekend met de goede oude geest van een diep christelijke geest. Zij heeft voor haar gezin geleefd, in goedheid, liefde, zó welwillend en zó mild.

Niet tegenstaande haar laatste levensjaren niet zonder beproevingen waren, kwam

toch geen woord van klacht of verbittering over haar lippen, vroom bad ze steeds tot de Heer „haar schepper“.

Hemelse Vader, wij danken U voor dit schone leven dat midden onder ons is gestorven.

Het is met veel pijn in het hart dat wij hier afscheid nemen.

Dierbare kinderen, blijf allen verenigd, eens zien wij elkaar terug in het huis van de Vader.

Dank aan allen die me hebben bijgestaan gedurende mijn laatste levensjaren, vooral mijn geliefde kinderen.

De families D'HAENENS
VAN LIERDE
STRADIOT
UYTERSCHAUT

danken U om de gebeden en deelneming.

Rouw. V.d. Driessche

van de maele