

†

Bid voor de zielerust van

Mevrouw

Martha VANLIERDE

echtgenote van de Heer

Albert ROSKAM,

geboren te Everbeek op 20 januari 1920 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 27 januari 1980, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Onze dierbare overledene, die we vandaag met veel droefheid ten grave dragen, werd geacht en bemind door elkeen die haar kende. Eenvoudig, goed en vriendelijk tegenover iedereen, vond ze de nodige sterkte om ook tijdens die moeilijke laatste jaren de beproevingen van lijden en ziekte verduelig te dragen. Die sterkte vond ze in haar groot geloof, in haar onwankelbaar vertrouwen op de Heer en in haar dagelijks gebed. Heel veel steun vond ze zeker ook dank zij de tedere zorgen van haar echtgenoot en de oprechte genegenheid van familie, vrienden en bureu.

Dierbare echtgenoot, hoe graag hadden we nog heel wat jaren gelukkig samen geweest. Doch de mens wikt, maar God beschikt. Bid nu tot God dat Hij mij genadig weze en dat Hij u sterke.

Beste familie, vrienden en bureu, ook u dank ik om uw genegenheid. Vergeet ook gij mij niet in uw vrome gebeden.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis : zondag 17 februari te 9 u. 30

De families Vanlierde, Droesbeke,
Roskam, Roskam,

danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek