

Zalig zij die zich onder Maria's bescherming stellen,
want in het uur des doods zullen zij niets te vreezen
hebben.

†

Gedenken wij in onze gebeden, offers, goede werken en
HH. Misoffers nu vooral in de aanstaande Rozenkrans-
maand de ziel van Mevrouw

NATHALIE VANLIERDE

echtgenoot van Mijnheer

EUDORE MANSSENS,

geboren te Everbeek, den 1 December 1874 en

overleden te St Jozef den 26 September 1945

ontvangen hebbende de HH. Sakramenten der stervenden
en den Pauselijken Zegen " in articulo mortis. „

In welke verlatenheid werpt ons het verlies eener zoo
teedere echtgenoot! De herrinnering aan haar liefde voor
haar man en familieleden, aan haar zorgen en ijver om allen
gelukkig te maken, zonder eens aan zich zelf te denken,
doet ons tranen storten; maar haar levendig geloof waar-
van zij steeds blij gaf, troost en versterkt ons. H. Aug.

Eenvoudig en openhartig, bewandelde zij den weg van
't goed. Door den Heer bezocht met kruisen en kwellingen
heeft zij de beproeving met kristelijke gelatenheid aan-
vaard en wanneer de krachten haar begaven en zij vol-
strekt onbekwaam was nog een gebed te prevelen, offerde
zij aan God haar lijden en haar leven op.

Zeer beminde Echtgenoot, God heeft mij tot de rust ge-
roepen; onze scheiding valt u lastig, daarom zeg ik u niet
vaarwel maar tot wederziens bij den Heer.

Dierbare Bloedverwanten en Vrienden, hebt dank voor
uw genegenheid en zorgen en geeft mij een bewijs uwer
liefde met voor mij te bidden.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 q. afl.)

H. Hart van Jezus, bescherm België. (300 d. afl.)

Koningin van den Allerheiligsten Rozenkrans bid
voor ons. (100 d. afl.)

.....
Drukkerij Depessemier - Everbeek.

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeen-
de deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde
echtgenoot, zuster, schoon-zuster, tante, groot-tante
nichte en bloedverwante

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën **VANLIERDE, SPITAELS**
MANSSENS en **BIENVENU,**