

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de oogen  
van God. Ps. CXVI 15



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

**OCTAVIE VANLIERDE**

weduwe van Mijaheer

**AUGUSTE BLYAU**

geboren te Everbeek, den 11 Maart 1858 en er schielijk  
overleden den 1 April 1945.



De deur des Hemels staat open voor degenen die op  
Maria hun betrouwen hebben gesteld; want zij sterven  
niet onvoorziens, zij die altijd bereid zijn. H. Aug.

Zij was een voorzichtige vrouw, die een bijzondere zorg  
heeft gedragen voor haar huisgezin. Zoolang zij kon, was  
zij vlijtig aan het werk en wanneer haar krachten ver-  
minderden bleef het gebed, haar troost en sterkte.

Hoe dikwijls heeft zij niet gebeden " H. Maria Moeder  
Gods, bid voor ons, arme Zondaars, nu en in het uur van  
onzen dood „ ? En Maria kwam haar halen op het oog-  
blik dat de H. Kerk de Zegevierende stem van Christus  
doet weerklinken « Ik ben verrezen, Alleluia » ( Introitus  
van Paschen ) en dankbaar den lofzang laat weergalmen:  
« Looft den Heer, want Hij is goed ; want eeuwig duurt  
zijn barmhartigheid. » ( Graduale van Paschen )

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank voor uw  
genegenheid en zorgen. Moge uw geloof in de onsterfelijk-  
heid der ziel en in de Zalige eeuwigheid U troosten over  
mijn heengaan.

Dient God met getrouwheid en leeft op zulke wijze dat  
gij den dood niet moet vreezen.

Tot wederziens en bidt voor mij.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U,  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid,  
300 d. afl.

.....  
Druk. Depessemier - Everbeek.

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeen-  
de deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde  
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, zuster, schoon-  
zuster, tante en nicht.

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën BLYAU, GHYSELS, VANLIERDE en  
DUPONT.