

Heer, geef haar de eeuwige rust, en dat het eeuwige licht haar verschijne.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

ODA VAN LIERDE

echtgenote van Mijnheer Omer Van der Heyden.
Geboren te St. Maria-Oudenhove de 28 Mei 1894
en er godvruchtig overleden de 15 Februari 1954.
Gezalfd met het H. Oliesel.

Het is billijk en zalig, Heer, dat wij U altijd en overal dank zeggen, ook bij het afsterven van onze geliefden. Want de droefheid van het afsterven wordt voor ons, christenen, gelenigd door de beloften der toekomstige onsterfelijkheid.

Alhoewel haar afsterven plotseling en geheel onverwacht is gekomen, toch was ze voorbereid en vreesde zij de dood niet. Want zij was een sterke vrouw: in wel en wee moedig en krachtig, omdat ze zo oprecht geloofde en vertrouwde op haar God. Een echtgenote, trouw en liefhebbend, op wie haar man steeds in alles kon rekenen, naarstig en zorgzaam voor haar huisgezin. Een beste en edele moeder was zij voor haar kinderen, steeds bereid tot alles als zij maar kon bijdragen voor hun welzijn en geluk.

Mijn duurzame echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, de scheiding is te vroeg gekomen; maar troost U in ons heilig geloof en draagt uw kruis met vrome berusting; de Heer beproeft maar ook zalft Hij; eens zien wij elkander weder om nooit meer te scheiden.

Beminde familieleden en kennissen, vaarwel! Blijft mij allen gedenken in uw gebeden en bewaart mijn gedachtenis diep in uw hart.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 d. aif.



Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen bieden U hiervoor hun welgemeende dank;

De familiën VAN LIERDE, VAN DER HEYDEN, DE SCHAEPDRIJVER en HAUSTRAETE.

Uitg. J. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove