

" Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt,
wanneer de nacht aanbreekt,
waaruit de morgen nooit meer straalt. ,,
Lit. Overl. 8111

†

TOT VROOM AANDENKEN AAN

Petrus VAN LIERDE

echtgenoot van mevrouw LEONTINE ROELS

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op
11 december 1910, en godvruchtig overleden
in het A.Z. kliniek te Zottegem op
25 augustus 1985,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Gods woord staat er borg voor,
dat elk kruis van mensen,
doorgang mag zijn tot de verrijzenis ;
dat elk kruis van mensen,
een opgang is naar de Vader van liefde
en leven.

In die geest willen we afscheid nemen van
onze lieve vader en grootvader.
Heer, zoveel jaren hebt Gij hem gezondheid
en levenskracht geschonken.
Daarvan heeft hij overvloedig gebruik gemaakt,
in dienst van zijn gezin, zijn familie,
zijn vrienden en de gemeenschap.
Voor hem, en voor ons die zo van hem hielden,
is het een reden om U blijvend te danken.

Moge hij, levende bij U, over ons waken,
zo blijft hij, thuis bij U,
toch heel dicht bij ons.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
we hadden het zo goed samen.
Waarom moest alles zo plots en onverwachts
eindigen ?

In mijn laatste levensdagen, heb ik mij dichter
dan ooit bij u gevoeld.

In die korte momenten aan mijn ziekbed, hebben
we woordenloos, onze hoop gedeeld, later onze
vertwijfeling, om tenslotte afscheid te nemen
van elkaar. Maar weet, dat afscheid nemen is :
met dankbare handen weemoedig meedragen,
al wat waard is, om niet te vergeten. Ik weet
dat jullie me niet zullen vergeten, en . . . hoe
zou ik u allen kunnen vergeten ?

Gij, die mij in mijn onvolmaaktheid kenden,
en mij toch zo liefhadden.

Voor uw oprecht medevoelen in de beproeving,
voor uw deelname aan de uitvaartliturgie,
voor uw gebed danken U :

Mevrouw Leontine Roels, zijn echtgenote
Frans en Francine Steyaert, zijn kinderen
Hilde en Frank Steyaert, zijn kleinkinderen
De families : VAN LIERDE, ROELS,
VAN LIERDE, DUJARDIN.

Drukk. Van Ruyskensvelde - ☎ 091 / 60 05 78