

+

IN VROME HERINNERING AAN

DE HEER

PIERRE VAN LIERDE

Geboren te Everbeek op 17 juni 1934 en
godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel op 14 juli 1987.
Voorzien van de HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Zijn lijden en zware miseries die hij moedig en gans onderworpen uit Gods hand heeft aanvaard werd voor hem een echte zielsloutering.

Heer God, Gij vraagt mij het leven ; ik onderwerp mij aan uw aanbiddelijke wil. Vergiffenis om al wat ik zou misdaan hebben en wees mij indachtig volgens Uw grote barmhartigheid en goedheid.

Mijn geliefden, bijzonder mijn zuster en schoonbroer, dank voor wat gij voor mij geweest zijt en gedaan hebt in de laatste dagen van mijn leven. Bidt voor mij opdat ik van het leed van de laatste tijd, de vreugde moge ervaren van een gelukkig leven bij de Heer.

Mijn vrienden en bureu, ook U zeg ik dank voor wat gij voor mij geweest zijt en gedaan hebt. Vergeet mij niet in uw gebed.

De families VAN LIERDE-DENEYER,

danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer en Zonen, Brakel