

„God verblijft in zijn heiligdom, God, die ons eensgezind samen in zijn huis laat wonen”
(liturgie 11e z. na Pinksteren)



OPDAT HIJ IN GODS HUIS GELUKKIG
MOGE WONEN, BID VOOR

de heer

Philemon Van Lierde

echtgenoot van Mevrouw

Maria Julia Lapage

geboren te St Maria-Oudenhove, op 24 maart 1890
en er in de Heer ontslapen op 31 juli 1964, gesterkt
met het Sakrament der zieken op zijn eeuwige tocht.

Oudstrijder 1914-18
Lid van de H. Hartbond.

„De Heer heeft hem ons gegeven, de Heer heeft hem ons ontnomen; Zijn Heilige Naam zij gezegend”. Dit is onze kristelijke reactie op wat nu gebeurd is. Niet onze wil, maar Gods Wil geschiede. Een kind dat naar zijn ouders niet luistert, kan, door zijn wil door te drijven, verloren lopen. Midden in het grote wereldgebeuren waar geen mens klaar in ziet, staat één enkel Persoon, die alles begrijpt en leidt. Zijn Wil is nu geschied. Loven en danken wij Hem om al het goede dat wij van Philemon mochten ondervinden. Hij was een naarstig man, die ook op leeftijd het niet ontzag een handje toe te steken waar iemand in nood was. Hij wist zich altijd verantwoordelijk voor zijn gezin en zijn vrouw mocht van hem goede zorgen, teken van liefde, ondervinden. Schijnt dit nu allemaal voorbij, toch moet nu beter uitschijnen dat God het was die hem dreef tot goedheid. Zonder God is ieder mens egoïst en niet in staat een ander te beminnen.

Philemon, moge uw plots heengaan er ons doen aan denken dat wij altijd zouden gereed zijn dit leven te verlaten: ons geestelijk testament moet altijd klaar liggen, onze liefde tot God mag geen inzinking kennen. Voor de oorlog stond gij gereed, voor de eeuwigheid hebt gij dadelijk uw wachtwoord gegeven.

Geef hem, Heer, en allen die in Kristus zijn ontslapen, het verblijf van verkwikking, licht en vrede Amen.



De families VAN LIERDE,
LAPAGE en
VAN HOORDE

danken U van harte
omwille van uw kristelijk
medeleven.

Uitg. B. Vanderzwalmen, kcster St.-M O.