

*"Wij zullen je missen, elke dag,
in kleine en eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je
met ons samen blijven."*



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Raphaël VAN LIERDE

geboren te Elst op 25 november 1922
en overleden te Brakel op 20 november 1996,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H.kerk

De families :

VAN LIERDE - HAESBROEK
danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis op vrijdag 27 december 1996 om
18.30 uur in de dekenale St.-Pieterskerk te Brakel.

Raf,

Het was zoals een donderslag bij klaarlichte dag
dat je uit ons midden bent gegaan.

Waarom nu al ...?

Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag en
ook geen antwoord doet de pijn vergeten.

Al is het leven een aanéenschakeling van
vreugde en lijden, van voorspoed en tegenslag,
het mensenleven is tijdelijk en te kort van duur.
Het is dan ook met verslagenheid en ontroering
dat wij staan voor een onherroepelijk af-
scheid. De tijd die alle wonden heelt, kan dit
blijvend litteken niet vervangen.

Beste familie en vrienden,

Als ik ooit doodga
verstik me dan niet in jullie tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf,
maar daar waar ik gelukkig was.

Wij danken U, Heer, door ons verdriet heen, in
dit uur, voor alle goeds, voor alle liefde, die er
geweest zijn in het leven van anderen door Raf.
Wij danken U voor het werk en de dienstbaar-
heid dat door zijn handen zijn gegaan en voor
zijn zorg; die liefde en geluk heeft gebracht.
Wij bidden U dat wij Raf zo levend mogen blij-
ven herinneren en dat wij zelf kracht mogen
vinden om verder te leven in dienstbaarheid en
vriendelijkheid aan elkaar.