



Heb dank, Heer, voor het schone en lange
leven van

Mevrouw Weduwe

Raymond VAN LIERDE

Marie GOSEE

geboren te Vorst op 28 december 1886
en vredig overleden te Schepdaal
op 8 juli 1975,
getroost door de H. Sacramenten.

Moeders sterven steeds te vroeg, ook al hebben zij hun levenstaak volbracht.

Ons blijft van haar het beeld van iemand, voor wie het leven een voortdurend «geven» was.

Samen met haar echtgenoot heeft zij zoveel menselijk leed gemilderd en menig harte goed gedaan.

Als moeder alleen hebben zorg, kommer en liefde voor haar kinderen haar dagen gevuld. In de herfst van het leven was haar kinderlijk devoot gebed tot Maria haar grote steun en troost. Haar gemoedelijk vlotte woord bracht vreugde aan familie en medemens.

Mijne dierbaren, uw goede zorgen en uw liefde hebben mij de levenslasten zoveel zachter gemaakt. Hebt allen hiervoor dank.

Ik ga heen in vrede met God en de men-

sen. Zo menigmaal heb ik voor uw welslagen en geluk gebeden, gedenkt mij nu bij de Heer, op wie ik steeds zo hoopvol heb betrouwd. Vaartwel.



De families VAN LIERDE, BOEYKENS,
VANDEROOST en GOSEE
danken voor uw medevoelen en gebeden.

Les familles VAN LIERDE, BOEYKENS,
VANDEROOST et GOSEE
vous remercient pour vos
prières et vos marques
de sympathie.

Drukk. Van Lint

Begr. Fr. Conters