

Wie God vreest moet de dood niet vrezen, want de vreze Gods wordt voor hem de bron van eeuwige zaligheid.



BID VOOR DE ZIELERUST  
VAN MIJNHEER

## REMI VAN LIERDE

echtgenoot van **Mevrouw Zoë DE STAERCKE**,  
geboren te Overboelare de 11 Januari 1884, en er  
overleden de 11 Mei 1951, voorzien van de  
HH. Sacramenten der Stervenden.

Gelijk het de Heer beliefdde zo is het geschied ; de  
Naam des Heren zij gezegend !

Het kan niet anders of de scheiding door de dood  
veroorzaakt doet zich smartelijk gevoelen ; en die  
smart is ook niet verboden, als wij ze maar matigen  
door de hoop die we bezitten, dat we niet altijd ge-  
scheiden zullen blijven, maar dat we, door de einde-  
loze goedheid van God, onze geliefden eens zullen  
volgen naar de Hemel.

H. Franciscus v. Sales.

De duurzame overledene was eenvoudig en recht-  
schapen, bemint door echtgenote en kinderen, ge-  
acht en geëerd door zijne medeburgers.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkind,  
vaartwel ; troost en bemint elkander. Ik dank u  
voor de toegewijde zorgen waarmee gij mij hebt  
omringd. Blijft mij steeds indachtig in uwe gebeden  
en goede werken.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Dat hij in vrede ruste. Amen.

---

Druk De Croo, Grote Baan, 178, Overboelare.



DE FAMILIËN VAN LIERDE, DE STAERCKE, CARRYN  
en PREMEREUR,

ZEEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-  
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN  
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.