

De zegen van God daalt over het hoofd van den rechtvaardige en zijn gedachtenis blijft in ere.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# Remi VAN LIERDE

echtgenoot van Mevrouw

## Elodie VAN CAENEGHEM

geboren te St Maria-Oudenhove, de 29 Maart 1878 en  
er godvruchtig overleden de 7 Juli 1951

Gezalfd met de H. Olie.



Dit is onze roem : het getuigenis van ons geweten dat wij in de eenvoudigheid des harten en in de gerechtigheid Gods in de wereld gewandeld hebben. (II Cor. I 12)

Getrouw aan zijn plicht en christen vóór alles, won deze rechtschapen man de achting en genegenheid van allen die met hem mochten omgaan. Hij was daarbij uiterst werkzaam en bezorgd om het welzijn van zijn familie.

In de hemel zal de Heer zijn trouwen welkom wenssen en ten Paradijze geleiden.

Mijn dierbare Echtgenote, we hebben lange jaren in innig samenleven en begrijpen elkaars geluk betracht eens zien wij malkander weer.

Bemide Kinderen, mijn aards bestaan is ten einde, voortaan zal ik het eeuwig geluk van den hemel genieten. Bewaart Vader's aandenken diep in uw hart, en richt steeds uw leven zoals ik het gaarne zag.

Bemide Familieleden en Vrienden, vaartwel; eens zien wij elkander weder in het hemels Vaderland.

Weest mij intussen indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.



De Familiën VAN LIERDE. VAN CAENEGHEM,  
LIEDTS en VAN DER SCHUEREN

danken U van harte voor Uw welwillende deelneming en gebeden.