

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

GEDENK IN UW E GEBEDEN
DE ZIEL VAN

RENÉ VAN LIERDE

echtgenoot van

CLARA TORTELBOOM

Geboren te Nederbrakel, de 23 Februari 1913,
en schielijk overleden te St-Martens-Lierde,
de 1 Januari 1949.
Gezalfd met de H. Olie.

Het is voor de naastbestaanden pijnlijk iemand zoo onverwacht door de dood te verliezen. Voor de overledene is het erg wanneer de dood onvoorbereid komt. Doch de dood is niet onvoorbereid bij de mens die er aan denkt dat hij kan en moet sterven.

“Zalig degene die in de Heer sterven.” Voortaan zullen zij rusten van hun arbeid want hun goede werken volgen hen.
Epistel der Mis Ov.

Welke mensengeest zal Gods Wijsheid en Voorzienigheid doorgronden, die de lijn van ieder mensleven volgt met zooveel zorg en liefde, totdat hij rust vinde bij God.

Heer, Gij zijt onze troost want voor hen die in U geloven is de dood geen ontbinding van het leven, doch alleen een overgang naar een ander leven; en terwijl het huis dat onze ziel hier op aarde bewoont, wordt afgebroken, wordt haar in de hemel een nieuwe woonstede bezorgd.
Pref. Mis Ov.

Duurbare Echtgenote, mijn plotseling afsterven zal uw hart verscheuren, doch gij zult levenskracht en opbeuring vinden in de genadebronnen van uw H. Geloof. Draag zorg voor onze kinderen en leer hen de eeuwige waarden van het leven hoogschatten want al het andere valt zo spoedig en soms plotseling weg. Bid met onze kinderkeus voor vader; bidt voor mij, duurbare familieleden en vrienden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

300 d. afl.

Zeer gevoelig aan de blijken van kristelijke deelneming, betoond bij het afsterven van Mijnheer RENÉ VAN LIERDE, bieden wij U onzen oprechten dank,

*Mevrouw René VAN LIERDE-
TORTELBOOM, Kinderen en Familie.*

Druk. De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel