

Gegroet, O kruis, onze enige Hoop !



Bid voor de ziel van

MIJNHEER

## **RICHARD VANLIERDE**

echtgenoot van Mevrouw

**ANNA DEBLEEKER**

geboren te Everbeek op 2 januari 1897 en er  
schielijk overleden op 22 oogst 1967 gezalfd met  
de H. Olie "in extremis,, en de Pauselijke Zegen.

— — —  
Wij treuren om het verlies van onze dierbare  
overledene, maar o Heer, wij aanvaarden het  
kruis dat Gij ons overzendt en dragen het naar  
uw goddelijk voorbeeld.

Om de goedheid van zijn hart, zijn grote  
rechtschapenheid en dienstbaarheid werd hij  
door iedereen geacht en geprezen.

Zijn leven was dit van een dapper en edel-  
moedig Christen, trouw aan God en Kerk kweert  
hij altijd de zalige verplichtingen van onze H.  
Godsdienst.

Geliefde echtgenote, te plots is onze scheiding,  
ik dank U voor uw liefde en zorgen, ook U  
mijn petekind voor al de jaren hulp en bijstand  
troost U, onze scheiding is tijdelijk, wij zien  
elkaar terug in de Hemel.

Dierbare zusters, broeders, schoonzusters,  
schoonbroeders, bloedverwanten, de aardse ban-  
den zijn verbroken, doch met ons hart blijven  
wij verenigd met de zalige hoop op een blij  
wederzien.

Vrienden en kennissen, de Heer heeft mij tot  
de eeuwige geroepen, vergeet mij niet in uw  
gebeden.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil !



Uw gebeden blijven een steun voor de  
overledene

Uw blijken van deelneming een troost  
voor ons

Danken u oprecht

De families **VANLIERDE**  
**DEBLEEKER**  
**MATTHIJS**  
**DE GEETER**

**R. Van der Geynst,**