

Dankbaar aandenken aan

Richard VAN LIERDE

weduwnaar van Paula Brackeva

St.-Maria-Oudenhove 25 juli 1919
Zottegem 8 februari 2005.

De familie dankt u voor uw medeleven.

We hadden graag gehad
dat je wat langer bleef
maar het lot wou je
aan de rustige kant...
we gaan het je niet benijden,
maar we zitten er wel een beetje mee

want heengaan naar de laatste schaduw
komt toch altijd te bruusk,
een beetje net, of een beetje te veel te vroeg

jij bent uit het lijden verlost,
zoals het heet,
of je had nog zoveel tegoed,
zo denken we,
alsof denken nu helpen kan
terwijl onze gevoelens
landschappen van droefheid zijn

we hadden graag gehad
dat je wat langer bleef
maar het lot wou je
aan de rustige kant...
en daar kunnen wij mee leven.

erik van malder