

"Wie in mij gelooft, zal eeuwig leven"



Gij die hem gekend en bemind hebt gedenk

De Heer
Robert VANLIERDE
zoon van wijlen
Gaston en Juliette DE RUYVER

Hij werd geboren te Everbeek op 12 augustus 1923
en is godvruchtig overleden te Geraardsbergen
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis op 15 april 1997,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families:

VANLIERDE - DE RUYVER
danken u voor uw gebed en uw aanwezigheid.

*Heer,
wij geloven dat jij de Heer zijt
van leven en dood,
die gedachten geeft ons hoop.
Maar als wij iemand
die ons dierbaar is,
verliezen
hebben wij geen antwoord.
Laat ons, Heer, het leven van deze
lieve vader, groot- en overgrootvader
in Uw handen leggen
en leer ons telkens weer
'Uw wil geschiede' zeggen
Toon Hermans*

DAT HIJ RUSTE IN VREDE.

Everbeek-Boven, 19 april 1997

Uitg. Toursel H. - Schoolstr. 48 - Goferdinge 054/ 41.13.92
Begr. Druk. Willy Collier - De Taeye * Karkoolstraat, 2
9500 Moerbeke * Tel. 054/ 41.35.00 * 075/ 48.73.75