



Dankbare herinnering aan

DE HEER

ROBERT VAN LIERDE

echtgenoot van mevrouw
Réjane VAN DEN NOORTGATE

geboren te Woubrechtgem op 21 maart 1913
en overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 29 januari 1999,
gesterkt door het Sacrament der zieken.

Réjane Van Den Noortgate,
Clery Van Lierde,

De families Van Lierde, Van Den Noortgate,
Van Caenegem en Turtleboom

danken voor uw aanwezigheid en blijken
van deelneming.

*Hij zal de lente niet meer zien
die uitbreekt straks in alle tuinen.
Hij mocht zijn ziekenkamer ruilen
voor licht en lucht als nooit voordien
in 't land waar zonder zorgen
het lente is en morgen.*

Namis in de St.-Antoniuskapel van St.-Maria-Oudenhove
op vrijdag 26 februari 1999 om 18.45 uur.