



Dankbaar gedenken wij

DE HEER

Roger VANLIERDE

echtgenoot van Mevrouw
Anita WALRAEVENS

geboren te Everbeek op 17 april 1944
en thuis godvruchtig overleden na een
moedig en geduldig gedragen ziekte
op 20 oktober 2007, gesterkt door
het Ziekensacrament.

De familie dankt u oprecht voor de
blijken van medeleven en gebed.

Namis in de parochiekerk te Everbeek-
Boven op zaterdag 17 november 2007
om 17.30 uur.

Uitvaartverzorging Geert - Brakel.

Nen buitenmens, nen boer,
nen werkmens, nen sterke mens.
Van 's morgens tot 's avonds
was je altijd in de weer.
Papa, pépé, 't is veel te vroeg
om nu al te vertrekken.

Je bent ontzettend moedig geweest.
Je hebt nooit toegegeven aan je ziekte
en je hebt nooit tegenover ons
je pijn willen tonen...

Om ons te sparen.

Telkens weer met nieuwe hoop
naar het ziekenhuis.

Hoop omdat je zoveel hield
van het leven.

Je hield zoveel van ons en wou nog
zoveel doen voor ons.

En wij wilden je nog zoveel tonen.

Als je hem zoekt, hij is in de hemel.
Maar kijk dan niet naar boven want hij
is onder ons, in onze gedachten
en in ons handelen.

Marnik en Annick.