

" Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven ". (Joh. 11,25)



Dit weze een uitnodiging tot een vroom gebed voor de zielerust van mevrouw

SIMONNE VAN LIERDE

weduwe van de heer

JULIEN WALRAET

geboren te Zarlardinghe op 6 februari 1911 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen in het stedelijk ziekenhuis op 17 mei 1980, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De families Van Lierde, Walraet,

Claus en D'Haese

danken U oprecht voor de blijken van genegenheid en deelneming in hun rouw en voor uw vroom gebed.

Bij het heengaan van deze vrouw wordt de wijze vermaning van de Heer : " Weest ook gij bereid omdat de Mensenzoon komt op het uur dat gij niet verwacht " (Lc. 12,40,) nog maar eens bewaarheid. Een ziekte, die zich slechts sinds een week openbaarde, heeft een onverwacht einde gemaakt aan het leven waar zij zoveel van hield ; een leven waarin zij, met haar al te vroeg gestorven echtgenoot, een mooie toekomst trachtte te verzekeren aan haar gezin waarvoor zij een steun en sterkte bleef door haar moed en inzet.

Wij gedenken deze dagen dat de Heer verrezen is en ten hemel opgenomen bij de Vader. Daarom durven wij met haar geliefde kinderen, broer, schoonbroers, schoonzusters en familie, die bedroefd zijn bij dit verlies, met vertrouwen bidden : Heer, nu de dagen van haar aardse leven geëindigd zijn, vragen wij u : toon haar uw oneindige barmhartigheid, wil haar genadig zijn en vergiffenis schenken van haar fouten en geef aan uw dienaar Simonne, het verblijf van verkwikking, de zaligheid van de rust en de heerlijke luister van het eeuwige licht.