



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Theophiel VAN LIERDE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
17 januari 1918 en er plotseling
overleden op 28 maart 1998,

Oud-Srijder 1940-1945 en Krijgsgevangene.

De families

VAN LIERDE - VAN LIERDE
danken U om uw meelevens en gebed.

Namis op zondag 3 mei 1998 om 9.30 uur in de
Sint-Sebastiaanskerk te Michelbeke.

Ik heb altijd getracht
als mens, de mensen als vriend,
de dieren, bloemen, vruchten,
zoals ze waren en zoals ze zijn,
in eerlijkheid te nemen,
met vlijt en zorg met mijn werk te omringen.

Ik heb altijd getracht,
met hart en ziel,
als een eerlijk man te leven.
Het afscheid kan hard zijn,
tot een blij wederziens bij de Heer
die ons zal verheugen voor eeuwig.

Dat heb ik altijd getracht,
dat weet ge ... en de Heer!
Hij zegene u en beware u!