

Geloofd zij Jezus Kristus.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER**

Victor VAN LIERDE

echtgenoot van Mevrouw

Marie MACHTELINCKX,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 20 september 1890 en godvruchtig overleden te Brakel op 17 januari 1976,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken, de H. Kommunie en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

« God, onze Vader,
Gij leidt alles ten goede
voor wie zijn vertrouwen stelt op U.
Wij hebben niets te vrezen
want ons lot is veilig in uw hand.
Geef dat wij ons nooit voor U schamen
maar dat wij Uw Naam oprecht belijden voor
de mensen,
zodat wij erfgenamen worden van uw eeuwig
leven,
door onze Heer Jezus Kristus.

Dierbare echtgenote, met ons gezin, onze kinderen en kleinkinderen en met zuster Camilla vormden wij een gelukkige familie. Ik was altijd zo gelukkig wanneer wij allen samen waren. Nu mijn levenstaak ten einde is en ik door de Heer geroepen wordt, vraag ik U, kinderen, kleinkinderen en familie, blijft voor moeder een steun en een troost in de moeilijke ogenblikken. Bid voor vader in uw familiegebed en in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, op U heb ik altijd mijn vertrouwen gesteld.

De families VAN LIERDE, LIEDTS,
MACHTELINCKX, COSIJNS,

**danken U zeer hartelijk voor uw helpend
bidden en uw troostend medeleven.**

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove