

Zalig de vrouwe die de wijsheid bezit en met voorzichtigheid omgeven is.
Prov. 3, 3.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Victorine VANLIERDE

echtgenoot van Mijnheer

Pierre Louis Bijl,

geboren te Everbeek, den 15 Juli 1869 en er
overleden den 21 Februari 1946.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Deze vrouw was eenvoudig, rechtvaardig, God vreezende en vijand van het kwaad. Zij bracht haar dagen in vreedzaamheid over en heeft haar brood niet in ledigheid geëten.
Job 1; Jud. 8; Prov. 31,

Haar laatste maanden, waren maanden van pijn en ongemakken; zij heeft ze verdragen met kristelijke onderwerping, indachtig zijnde deze troostende woorden van den Apostel; de Heer kastijdt die Hij bemint, zoo wij met Christus lijden, zullen wij met Hem verheerlijkt worden.
Hebr. 12, 6.

Vaartwel, mijn geliefde echtgenoot, broeders en zusters, ik laat u in de vrees des Heeren, Mijn beminde kinderen, kleinkinderen en achter-kleinkind, leeft altoos als goede kristenen, bemint elkander en vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Franc. van Sales H. Car. Bon. Jo.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 jar. en 7 q. afl.

Druk, A. Depessemier - Everbeek

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeende deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde echtgenoot, moeder, schoon-moeder, groot-moeder, achter-groot-moeder, zuster, tante en bloedverwante,

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën Vanlierde, Bijl, Vandecatseye en
Haillez.