

Eerst bij uw dood zult gij ondervinden welke grote genade de roeping tot het kloosterleven medebrengt ; vergeleken bij die genade is alle aardse pracht nietigheid. E. P. Hofbauer



TROOSTEND AANDENKEN VAN

Eerwaarde Zuster EMMANUËL
(Juffrouw Emille VAN LIL)

geboren te Schendelbeke 20 september 1887

geprofest in de orde van
St.-Benediktus in «Paix Notre
Dame» Hunnegem

17 juli 1912

heengegaan naar het Vaderhuis 11 oktober 1967

Bij 't afsterven van onze goede zuster Emma-
nuël danken wij met haar de goede God om al
de genaden die Hij haar in dat 55jarig kloosterle-
ven heeft geschonken.

In 'n kristelijk gezin opgegroeid mocht zij
vroeg de roepstem van de Heer naar 'n hoger
godsdienstig leven vernemen, en heeft ze er edel-
moedig aan beantwoord.

Haar voorkomen was voornaam, haar omgang
eenvoudig en vriendelijk. Ze was 'n vrouw van
gebed en nauwgezet plichtvervullen. Haar over-
ste en haar medezusters beminde zij vol oprecht-
heid en ze voelde zich gelukkig in hun midden.

Jarenlang heeft zij liefdevol haar beste krachten
geschonken aan 't onderwijs en de kristelijke op-
voeding van de kinderen uit de buurt van het
klooster.

Voor haar familie bewaarde zij 'n hartelijke
genegenheid, hun wel en wee leefde zij mee ;
door haar gebed voor hun welzijn bleef zij gesta-
dig met hen verenigd.

Voor oud-leerlingen uit haar geliefd Hunnegem
koesterde zij 'n genegen belangstelling.

Eerwaarde Moeder, duurzame medezusters, ge-
liefde familie en vrienden, hebt dank voor uw
genegenheid en liefdevolle zorgen. Moge de
goede God het U vergelden. Blijven wij in ge-
bed en genegenheid verenigd, gij vooral mijn
neef priester, gedenk mij gedurende uw Eucha-
ristieviering.

Heer, geef uw trouwe bruid de eeuwig rust.

Onze Lieve Vrouw van Hunnegem,
bid voor haar.

van de maele