

Van bij de Heer, zo durven we hopen,
blijft liefdevol met ons verbonden,
hij die we zo dankbaar gedenken.



Bid voor de ziel van de heer

Frans Jozef Van Loock

echtgenoot van mevrouw
Declerck Micheline

geboren te Olmen en godvruchtig in de
Heer ontslapen te Zottegem op 28 november
1991, gesterkt door het H. Sakrament der
zieken.

In deze stille winterdagen ging je van ons
heen, zacht ben je ontslapen in de Heer,
Je vluchtte uit ons armen weg,
en ging naar de andere oever.
Nu ben je ver van ons weg,
maar in ons hart leef je voort.
Begeleid ons voor het leven,
je vergeten doen we nooit.

Elk mensenleven, hoe lang het ook moge
schijnen, is tenslotte altijd kort en vergan-
kelijk, het is maar een pelgrimstocht naar de
eeuwigheid. Hierin wisselen voor- en tegen-
spoed, geluk en beproeving voortdurend af
en zijn het aandeel van ieder mens.
Uw lijd en beproevingen in Uw laatste
levensdagen hebt U geduldig en edelmoedig
aanvaard en gedragen. Sinds lange tijd zag
hij zijn leven als een verlaten akker waar het

werk was afgelopen. "Zijn offer was zijn
hoogste bidden, in zijn lichaam lag reeds het
kruis gedrukt".

Dank Heer, omdat Gij ons zo'n goede echtge-
noot, vader en grootvader hebt gegeven. Dank
om de man en vader die ons leerde leven,
werken en offeren. Geef ons de genade Heer
om zijn voorbeeld van werkzaamheid, recht-
vaardigheid en van blijdschap te kunnen na-
volgen, omdat wij dan eens in uw Rijk van
vrede en liefde, samen met onze vader, U in
eeuwigheid mogen aanschouwen.

Liefste echtgenote, beminde kinderen en klein-
kinderen die mij zo bemind hebt en mij zo
bitter beweent, mijn heengaan brengt leed en
droefheid in uw leven, doch richt uw ogen
ten hemel en ge zult de ellenden op aarde
gemakkelijker en verdienstelijker dragen. Be-
sef ook dat de weg langswaar het leven leidt,
ons brengen moet terug bij onze dierbaren in
het Vaderhuis, waar noch leed noch droefheid
ingang vinden.

Bedankt om uw wederkerige liefde, uw kom-
mervolle zorg en uw nabij-zijn tijdens mijn
laatste levensdagen, bidt steeds voor mij ook
gij mijn beste familieleden en vrienden.

Uw gebed was een zoete lufenis voor onze
dierbare overledene, uw deelneming een ware
troost voor de families

Van Loock, Declerck, Nuyts en Demel
Wij danken U.