

« Ik ben het Licht van de were'd. »

« Die Mij volgt

dwaalt niet in de duisternis,

maar zal het licht van het leven bezitten. »

(Joh. 8, 12)



TOT VROME NAGEDACHTENIS AAN

DE HEER

Albert VAN LOVEN

weduwnaar van Mevrouw Maria, Celina

DE TEMMERMAN,

geboren te St.-Blasius-Boekel op 18 november 1896 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Elst op 8 december 1980, voorzien van de HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918

Gepensioneerd Mijnwerker.

Op het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen is voor Albert bij het ondergaan van de zon, het eeuwig licht verschenen.

Na wekenlang wachten zal de komst van het Kerstlicht, dat eeuwen van menselijke duisternis deed doorbreken, voor deze echte kristen eeuwig leven geven. Onze dierbare heeft immers

eerst het Licht van het geloofssymbool ontvangen in het doopsel en immer als vurig kristen geleefd in het licht van Kristus' kerk, zondagmis en de Hoogdagen thuis waren als zovele lichtbronnen op zijn vaak donkere levensweg. Inderdaad vier donkere oorlogsjaren stond hij in de vuurlinies, jarenlang werken in donkere mijnschachten, nog een paar ongevallen om de laatste tien jaren geen daglicht meer te zien. Toch wist Albert, voorgelicht door de fakkel van ons geloof rustig de eindbestemming te halen.

Dierbare familieleden, vooral mijn broers en zusters, ik wens U van harte nog veel goeds. Blijven we van verre in geest en gebed één.

Mijn geliefde huisgenoten Roger, Yvonne, Servais en Ingrid, die van jongsaf aan mijn oogappel waart, ik dank U om de meer dan tien jaar geduldige oppas. Uw warme liefde zorgde voor een thuis. Elk moment mocht ik op jullie beroep doen. God lone 'tU vooral dat ik thuis mocht komen sterven. Nog veel geluk ondereen, ook met vrienden.

De families VAN LOVEN, DE TEMMERMAN,
BEETENS, GABRIEL,

**danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel