



Dankbare herinnering aan
de Heer

Arthur René VANLOVEN

echtgenoot van Mevrouw
Irma OKERMAN

Geboren te Nederbrakel op 14 juli 1915
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 7 februari 1997,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Oudstrijder 1940-1945
Lid van de Sint-Jozefsgilde.

*De Families Vanloven, Okerman, Van De Vijver en De Staebel
danken u voor uw blijken van medeleven.*

Met nieuwjaar keek je er reeds
naar uit om terug naar de «koers» te gaan.
Het was je grootste wens weer eens een «seizoen»
te mogen meemaken.
Enkele uren later sloeg het noodlot toe.
Ondanks je enorme wilskracht
moest je uiteindelijk de strijd opgeven.

Peter, we zullen je missen ...

Tuurke ... de man met de gouden handen,
een stielman uit de duizend, altijd blijgezind,
vriend van iedereen, steeds met wijze raad,
stipt op tijd, altijd klaar om iedereen te helpen,
en een wielerfan in hart en nieren.

Nooit zullen we je vergeten !

*De namis zal opgedragen worden op zaterdag 12 april
1997 om 19 uur in de parochiekerk Sint-Jozef te
Everbeek -Boven.*

Rouwd. & Drukw.B.V.B.A RAOUL, Brusselsestraat 70, Brakel,
Tel. 055 / 42 24 49

