

" Tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen : Laten we naar de overkant gaan. „

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

De Heer Ernest VAN LOVEN

echtgenoot van

Mevrouw Camilla BAUTERS,

geboren te Mater op 17 september 1897, en godvruchtig overleden te Oudenaarde - Ename op 29 augustus 1972, gezalfd met het H. Oliesel (in extremis).

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Een schoon en gelukkig gezin werd plots in diepe rouw gedompeld. Onverwacht, maar niet onvoorbereid, is deze goede echtgenoot en vader naar zijn Heer en Meester teruggekeerd. Hoe zwaar valt dit heengaan zonder afscheid ! Heer, geef aan hen die achterblijven de nodige kracht om dit offer, dat Gij van hen vraagt, kristelijk te aanvaarden en vruchtbaar te dragen.

Ernest was een ingoede mens, werkzaam en vol zorg voor zijn gezin waaraan hij zijn beste krachten heeft gegeven. Hij kende het stille geluk van een schone oude dag. Als goede christen was hij elke week op post in de eucharistieviering en diende hij God in de eenvoud van zijn hart. Daarom hoefde hij de komst van de Heer niet te vrezen. Hij kon de gouden garve van een welgevuld en goed besteed leven aan God aanbieden. Hij was altijd gereed.

Tot hem richten zich nu Jezus' woorden : " Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw Heer. „
(Mt. XXV - 21)

Duurbare echtgenote, liefste kinderen en kleinkinderen, ik begrijp welke grote smart mijn heengaan u berokkent. Verliest uw moed niet. Danken we God voor al het goede dat we van Hem mochten ontvangen. Bidt voor mij en steunt elkander in deze moeilijke dagen. Blijft trouw aan de kristelijke traditie van de familie. We geloven in een zaligend wederzien bij de Heer.

Beste broers en zusters, familie en vrienden, leert uit mijn dood hoe op de wereld alles ijdelheid is, uitgenomen God te beminnen en Hem alleen te dienen. Betuigt mij nu uw vriendschap door een vurig gebed.

Mevrouw Ernest VAN LOVEN, geboren Camilla BAUTERS, *zijn echtgenote ;*

De Heer en Mevrouw Roger VAN LOVEN-DUBOIS, kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Hendrik COPPENS - VAN LOVEN en zoon, *zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind ;*

De families VAN LOVEN, BAUTERS, DE VOS en DE BOCK.

BEDANKEN van harte voor de bliken van kristelijke en innige deelneming hun betoond.

Ename - Drukk. Vander Stuyft