

†

Vroom aandenken aan de

Heer

Jerome VAN LOVEN

echtgenoot van

Mevrouw VERBEURGT Angèle.

Geboren te Volkegem op 21 september 1900 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 20 mei 1984, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Geboren in de armoedige tijd van de eeuwwisseling, doorliep de levensweg van Jerome de twee wereldoorlogen met alles hieraan verbonden.

Niettegenstaande deze ellende en de harde dagen uit zijn leven heeft hij nog een hoge leeftijd mogen bereiken. De laatste tijd was zijn gezondheid niet al te best meer en toch is hij ons nog vrij onverwacht ontvallen.

Bijna 55 jaar hebben deze echtgenoten geluk en leed samen gedeeld.

Zijn afwezigheid zal in de familie dan ook zwaar aangevoeld worden.

« De gelovige wordt het leven niet ontnomen, hij leeft verder in Gods nabijheid ». Deze Christelijke boodschap komt ons steunen in deze droefheid bij het afscheid op aarde, wetende dat we elkaar zullen weerzien in het hiernamaalse.

Met verenigd gebed richten we ons tot de hemelse Vader opdat onze dierbare overledene zonder dralen in het eeuwig geluk zou mogen binnentreden.

De families VAN LOVEN, DE VOS,
VERBEURGT, SCHIETTECATE,

danken U voor de blijken van deelneming.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel