

't Is God die slaat, 't is God die troost,  
't Is God die alles doet ;  
Er is zoveel dat "goedheid," heet,  
Maar God alleen is goed.

G. Gezelle



Bid voor de ziel van Mijnheer

**ALBERT VAN LUL**

*Rustend Hoofdtreinwachter*

*Lid van de bond van het H. Hart*

echtgenoot van Mevrouw

Albertine VAN NIEUWENHOVE

geboren te Denderleeuw, de 21 juli 1899 en  
er schielijk overleden, de 17 november 1961,  
gesterkt door de H. Sakramenten der Stervenden.

Zijn leven was eenvoudig, zijn woord was vrolijk  
zijn medemensen beminde hij. Daarom verwekte  
zijn plotseling heengaan een algemene verslagen-  
heid.

Het was alsof Christus met ons rond het sterf bed  
stond. Hij predikte zonder te spreken. Wij werden  
aangeprepen door de woorden die Hij vroeger tot  
ons had gericht en die nu weer met de onverbiddelijke  
ernst van de werkelijkheid ons in de geest  
kwamen: « Weest bereid, want ik kom als een dief  
in de nacht ».

Allerliefste echtgenote, kinderen, kleinkind en al  
mijn dierbare familieleden vaarwel. De liefde tot  
elkander zal uw sterkte zijn en mijn troost tot af-  
scheid.

Gij allen, vrienden en kennissen, geduekt mijn  
ziel in uwe vrome gebeden. Tot weerziens in de  
Hemel.

---

*Voor de blijken van kristene deel-  
neming betuigd bij het afsterven van  
hem die ons zo dierbaar was danken  
U innig,*

Mevrouw

**VAN LUL-VAN NIEUWENHOVE**

De Heer en Mevrouw

**Gaston VAN LUL-VAN DALEM**

De jonge Heer Hugo VAN LUL

De familiën VAN LUL,

**VAN NIEUWENHOVE,  
DE PRIL en PIETERS.**

---

Drukk. H. De Bruyn, — Denderleeuw  
*Begravenisondernemingen O. De Poorter*