

Ik groet U, H. Kruis, mijn eenige hoop !



Gedenk in uwe gebeden de Ziel

van Mevrouw

BERTHA VAN LUL

weduwe van heer

EMIEL MEIRE,

geboren den 7 Februari 1879 te Overboelare en
overleden te Goeferdinge den 24 November 1947,
versterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hart

*Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de
overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden
ontslagen worden.* 1 I MACH. 12

*De vrede der Ziel in het uur der dood is menig-
maal het begin der belooning van de rechtvaar-
digen.*

*De waarde eener sterke vrouw is ver boven de
kostbaarste edelgesteenten. Het hart van haar
man vertrouwt op haar; al de dagen haars levens
doet zy hem goed, en nooit enig kwaad, een vrouw
die den Heer vreest zal geprezen worden*

Eccl. XxxI

*Heeft het den Heer behaagd van onze zyde weg
te rukken de duurzame Overledene, toch is ze van
onze liefde niet weg gerukt. Wel kan de Dood ons
plots treffen; wanneer men echter immer bereid is
voor den Heer te verschynen, verliest de dood haar
gruwelyk karakter. Opgeruimd en opgewekt, god-
vruchtig en vriendelyk, was de Overledene door
eenieder bemind. want haar goed hart had ieder*

*als vriend ; we verliezen in haar een goede
christene, die voorbeeldig maandelijks de H. Tafel
naderde, en het H. Hart trouw diende ; mocht het
nu hare beurt zijn bij den Heer hare blijde intre-
dete doen voor eeuwig !*

*Duurbare kinderen & kleinkinderen , ik heb u
den Weg des Hemels gewezen, die den weg is van
het aardsch en hemelsch geluk: wykt er niet van
af : blyft altijd God dienen ; dat is heerschen.*

Vergeet me niet in uwe gebeden.

Zo: t Hart van Maria, wees myn zaligheid 300 d.a.



De Familiën VAN LUL,
MEIRE,
HERREGODTS,
VAN DER MYNSBRUGGE,

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hen betoond bij het over-
lijden van hun dierbare afgestorvene
DANKEN U.



Drukkerij Pleraert, Geeraardsbergen