



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEVROUW

## **Bertha VAN LYS**

weduwe van de Heer Hubert DOCLO.

Ze werd geboren voor dit leven op 5 september 1902 te Everbeek en herboren na een kortstondige ziekte voor het hemelse, gesteund door het gebed van de kerk op 4 november 1979 te Opbrakel.

Op een onverwacht ogenblik is de Heer gekomen om zijn dienares tot Zich te roepen en haar te begeleiden naar het hemels Vaderhuis, waarvoor ze bestemd was door haar doopsel en de inwoning van de H. Geest.

Wij zijn ontsteld door dit zo plotse ingrijpen van God in het leven van deze vrouw. Tastbaar ervaren we eens te meer dat we geheel in zijn hand zijn en dat Hij de Heer is van leven en dood.

Onze duurzame overledene die we vandaag met zoveel smart in 't hart ten grave dragen was een ingoede moeder die dag en nacht begaan was met het wel en wee van haar kinderen. Zelf gelouterd door tegenslagen van het leven heeft ze steeds haar steun en sterkte gevonden in haar gelovig gebed. Als een bezorgde moeder is ze

tot de laatste dag begaan en bezig geweest voor het welzijn van haar geliefden.

God, doorheen onze droefheid willen we U danken omdat we zo een goede moeder gehad hebben. Met vertrouwen bidden we dan ook dat de Heer haar moge vergeven voor haar tekorten en haar duizendvoudig belone voor het vele schone en goede in haar leven.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie, graag had ik nog enkele jaren bij u gebleven. Doch God geeft en God neemt, zijn Naam weze gezegend. Bidt nu tot God dat Hij mij barmhartig weze en mij opneme in het hemels Vaderhuis. Ik dank u allen voor uw trouwe liefde en genegenheid. U ook, beste vrienden en geburen, vraag ik om een vroom gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis op zondag 2 december 1979 om 9.30 u.

De families :

VAN LYS, DESTERCCKE, DOCLO, SURDIACOURT,  
danken U voor de kistelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek.