



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

JEANNE VANLIJS

weduwe van de Heer
MODESTE DEVOS

geboren te Everbeek op 1 september 1906
en godvruchtig overleden in Home
"Najaarszon" te Brakel op 14 december
1992, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

De families VANLIJS, DEVOS,
DESTERKE en VANDERSTRAETEN,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.