

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Oscar VANLYS

echtgenoot van Marguerite LISON,

geboren te Everbeek op 1 juli 1909
en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel
in de Sint Franciscuskliniek
op 7 augustus 1986.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; alwie leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid niet sterven ».

Zo bidt de Kerk bij de begrafenis van al haar kinderen. Wij geloven dat wij, door het doopsel met Kristus verbonden, eens met Hem zullen verrijzen om voor eeuwig te delen in Zijn glorie bij de Vader.

Moge deze gedachte hen allen troosten die treuren om het verlies van een van hun dierbaren.

Onze dierbare overledene heeft tijdens zijn leven wel degelijk ervaren dat het leven zijn schone dagen heeft, maar ook zijn grote beproevingen. In stilte heeft hij zijn kruis gedragen, gesterkt door zijn geloof.

Vol betrouwen mogen we dan ook nu bidden tot de Heer van Leven en dood, dat Hij onze overledene nu opneme tot eeuwig leven in het hemels Vaderhuis.

Dierbare familie, vrienden en geburen, ik dank u allen voor uw genegenheid en uw vriendschap, voor uw goede zorgen.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

VANLYS, LISON,
DESTERKE, WATTIEZ,

danken u.

Namis : zondag 7 september 1986 om 9.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Uitg. Raf. Vandergynst, Everbeek