

Ik stierf ; maar God verleende mij
wat God alleen kan geven
van in de hemel eeuwig blij
en eeuwig lang te leven.

G. Gezelle



Bid voor de ziel van

De Heer

Albert VAN MAELDERGEM

zoon van wijlen Victor en Pharailde DE RIDDER

geboren te Opbrakel op 30 oktober 1910 en god-
vruchtig overleden te Ronse op 11 februari 1989,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Toen hoorde ik een stem uit de hemel : Zalig de
doden, die in de Heer sterven. Zij zullen uitrusten van
hun zwoegen, want hun werken volgen hen.

Boek v.d. Openbaring

Een vertrouwde figuur is heengegaan, door velen
gekend en gewaardeerd ; een man vol ijver voor het
goede in stille dienstvaardigheid. De laatste maanden
kende hij een leven getekend door een zwaar kruis.
Moedig heeft hij dit gedragen tot het einde, zonder
bitterheid of klacht.

Dierbare familie, blijf mij gedenken in uw gebed.
Dank om alle genegenheid. Allen die mij hebt om-
ringd en bijgestaan, dank voor elk woord en gebaar
van samenzijn.

Bid voor de zielerust van de velen die ons reeds in
geloof zijn voorgegaan. Moge God ons allen het
eeuwig leven schenken.

De families VAN MAELDERGEM en
DE RIDDER

*danken U voor uw
gebed en aanwezigheid.*