

*Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.*

(Rom. 14,7-8)



LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

DE HEER

André VAN MAELDERGEM

**zoon van wijlen Achiel en Paula
VAN MAELDERGEM - HERREGODS**

geboren te Oubraker op 30 december 1942
en overleden te Ronse op 5 november 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

VAN MAELDERGEM - HERREGODS
danken U om uw gebed en uw medeleven.

Namis: vrijdag 27 november 1998 om 18.30 uur
in de decanale kerk Sint-Pietersbanden te
Nederbraker.

Rouwl. Fun. & Drukww. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

*Nu je voorgoed verdwenen bent,
voel ik mijn hart vol tederheden :
de goede dingen en het warme woord
toen je nog leefde hier beneden...*

André,
je was klein van gestalte, maar je had een groot hart. De dagelijkse arbeid verrichtte je stipt en trouw; het sneed je door het hart toen die jou werd afgenomen. Thuis was jij de zorgende zoon die vader en moeder nabij bleef, ook toen ziekte en lijden hun leven bezwaarde. De dood van moeder deed je veel verdriet. En de genadeloze ziekte die je trof, deed je veel te vroeg uit dit leven heengaan. Moedig heb je lief en leed gedragen. André je hebt het ontzettend goed gedaan. We zullen je missen, elke dag, in kleine, eenvoudige dingen; maar in ons hart blijf je met ons samen.

*Nu je voorgoed verdwenen bent
voel ik je toch nog leven :
het lijkt - wanneer ik tot je spreek -
dat ik je nog de hand kan geven.*

**Heer God,
gedenk niet langer
de zwakheid en het tekort uit dit leven.
Herinner U al het goede
dat André bewerkt heeft.
Laat hem nu voor eeuwig delen in uw vrede.**

M'n lieve zus en schoonbroer, m'n goede neven,
jullie hebben veel voor mij betekend,
je hebt al gedaan wat menselijk mogelijk was.
Ik dank u om uw goede zorgen
en uw lieve nabijheid.

Goede mensen, familie, buren en kennissen,
dank om uw attenties en uw vriendschap.