

« Hij was een rustig man,
in lief en leed tevreden ;
geen mens, die schoner kan
de eeuwigheid betreden ». (L.V.)



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Julien, Joseph VAN MAELDERGEM

echtgenoot van Mevrouw Marie-Josée MINCKE,

geboren te Vloesberg op 13 januari 1912
en godvruchtig overleden thuis op 19 juli 1989,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Lid van de Gepensioneerdenvbond.

—
In de dagen dat de zon haar volle licht en warmte
geeft, is Julien stil en gelaten de schaduw van
de dood ingegaan om te ontwaken in een nieuw
en eeuwig bestaan, dat God bereid voor die in
Hem geloven.

Bij de gedachtenis aan onze dierbaren worden we
telkens getroffen door het goede dat in alle
eenvoud en werkzaamheid van hen is uitgegaan.
Met gevoelens van dankbaarheid denken we terug
aan al wat de brave man voor ons geweest is
en gedaan heeft ; grootmoedig werkend en zorgend
voor zijn gezin. Na het werk in de maatschappij
van de « ijzeren weg » was hij liefst thuis en
bezig in zijn hofke. Hij heeft nooit voor zichzelf

geleefd, maar zich in alles ten dienste gesteld
voor vrouw en kinderen om hen een goed bestaan
in onze samenleving te verzekeren.

Daarom houden wij zijn naam in herinnering en
blijven hem dankbaar voor zijn geloofshouding
die hij van huis uit had meegekregen, voor de
mildheid van zijn hart, voor de vele jaren, die
hij in blijde en droeve dagen in ons midden
heeft doorgebracht.

Mijn beste Marie-Josée en kinderen, ik ben zo
dankbaar om de vele jaren die we samen mochten
beleven, de vele en goede zorgen waarmee je me
hebt omgeven in mijn ziekte en sterven. Ik kon
het U de laatste dagen niet meer zeggen, ik was
gelukkig dat dit alles kon gebeuren thuis en in
mijn geliefde omgeving. Moge de Heer U allen
zegenen en bewaren.

Blijf uw geloof trouw en bidt voor mij.

De families

VAN MAELDERGEM, DECUBBER,
MINCKE, GIJSELINCK,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zondag 20 augustus om 10 uur.

Groepsmis K.B.G. : maandag 4 september
om 18.30 uur.

Rouwleiding Pitaraerents, Tenbosse 24 - Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel