

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

LOUISE VANMAELDERGEM

Echtgenote van de Heer
Gaston VAN OVERMEEREN

Geboren te Oubraker op 28 december 1918
en godvruchtig overleden na een langdurige en
pijnlijke ziekte te Ronse, op 17 november 1985,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

— —

„Er waren eens twee koningskinderen, ze hadden elkander zo lief.” Hiermee drukken kinderen hun liefde uit voor hun ouders en wordt meteen het beeld geschetst van een vader en een moeder die zielsveel van mekaar hielden en nog zullen blijven houden. Ja moeder is nu dood, maar niet vergeten.

De pijn in het hart is groot. Zo'n vrouw is meer dan een fortuin waard. Haar leven was één zorgend bezig zijn. Arbeid sierde haar leven, ze was kranig en moedig tot het laatste, nooit moe. Liefdevol nabij in de vreugde en de pijn van het leven, bijzonder voor haar man als hij ziek was, genegen voor de kinderen en kleinkind : er is de dagelijkse attentie, de goedheid van mens tot mens, een weg die door moeders zo dikwijls bewandelt wordt. Zij zijn de mensen die dag en nacht paraat zijn ; hoe gelukkig als wij nu mogen zeggen : als man was ook ik haar dag en nacht nabij, tijdens haar maandenlang zwaar ziek zijn ; hoe blij

als wij als kinderen alles voor elkaar hebben gedaan om het lijden te verzachten.

Zij was ook de eerlijke en overtuigde kristen. Ons gebed voor haar, in haar ziek zijn, was een grote steun en sterkte. Haar stem, haar stil gebed zal nu klinken in hemelse gezangen en beden. Zo'n mensen ontmoeten doet zeggen : als mens zijn ze niet te vergeten, God zelf zal zeker haar niet vergeten. Mocht zij nu in Gods herinnering leven en voortbestaan.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkind, dank u wel voor alles, leef verder en gedenk mij in uw gebeden. Schaart u rond elkaar in liefde en zorgende nabijheid en bewaar alles wat schoon en goed was om ook zelf gelukkig te leven. Dat wij elkaar mogen terugzien in de Hemel.

Aan alle familie en vrienden, blijf mij gedenken in uw gebeden.

Heer Gaston VAN OVERMEEREN,

Heer en Mevrouw Jean-Pierre GOLESTIN-VAN
OVERMEEREN,

Mejuffer Laurence GOLESTIN,

De families VANMAELDERGEM, PIETERS, VAN
OVERMEEREN en DUPONT,

danken U zeer oprecht
voor de blijken van genegenheid
en gebeden.

Rouwleiding Devos, Ronse