

Ten- paradijze geleiden haar Gods engelen !



VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN

aan Mevrouw

Martha, Emelia Van Maeldergem

echtgenote van de Heer

Achiel BORREMAN,

geboren te Michelbeke op 11 juli 1908 en
godvruchtig overleden in het Akademisch
Ziekenhuis te Gent op 1 april 1975,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene die we vandaag met grote droefheid ten grave dragen was een diep-kristelijke vrouw, een ingoede echtgenote en een kommervolle moeder. Niettegenstaande de jarenlange lijdensweg van haar ziekte, was ze toch de sterke vrouw die een en al begaan was met haar schoon gezin. Gesterkt door haar trouw geloof, wist ze met vaste hand haar gezin te leiden.

God, nu zij van ons is heengegaan, weten we maar al te goed dat wij U moeten danken omdat wij zo een goede moeder mochten hebben. Het wel en wee met haar man en kinderen was haar leven en haar geluk. Haar lieve kleinkinderen waren haar troost en haar trots.

In vertrouwen en dankbaar om haar schoon leven bidden we dat de verrezen Heer haar nu bij Zich opneme in het hemels Vaderhuis tot eeuwige rust en vrede.

Beminde echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank u voor uw trouwe liefde, voor uw oprechte genegenheid en voor uw kommervolle zorgen, waarmee gij mij liefdevol en tot het laatste ogenblik hebt omringd. Moge de Heer uw troost zijn en bidt voor mij in uw vrome gebeden dat de goede God mij barmhartig weze.

Beste vrienden en geburen, ook u allen dank ik voor uw genegenheid. Vergeet ook gij mij niet in uw gebeden.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VAN MAELDERGEM, BORREMAN,
LIMPENS, MOLDEREZ,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel