

†

*Pieux Souvenir de la Messe de funérailles
célébrée pour le repos de l'âme du*

**TRÈS RÉVÉREND ABBÉ
OSCAR VAN MAELDERGEM**

CURÉ DE LA PAROISSE ST BAVON À AMOUGIES
*né à Opbrakel, le 30 novembre 1913 et pieuse-
ment décédé le 27 février 1966, muni de tous
les Secours de Notre Mère la Sainte Eglise
et de la Bénédiction Apostolique.*

Mon grand amour a toujours été le Christ !
J'offre le sacrifice de ma vie pour ma paroisse.
Je me suis toujours donné tout au Seigneur et
à son service pour le bonheur de mes paroissiens.
Je souhaite que mes ouailles vivent en chré-
tiens, élevant leur famille dans l'amour du pro-
chain et le sens des réalités divines.

Sous un extérieur un peu froid, il cachait
un cœur sensible, capable de générosités insoup-
çonnées. Pasteur de son peuple, aimant les en-
fants et les personnes d'âge, les pauvres et les
souffrants, si proche de chacun avec cette ti-
midité souriante qui le fit aimer, même de ceux
qui auraient pu le haïr. Il parlait en homme de
bon sens et de mûre expérience, enseignant un
jugement qui ramène d'éventuels abus et défi-
ciences à leurs justes proportions.

« Tu n'as pas rougi de moi devant les hommes,
je ne rougirai pas de toi devant mon Père »
(Mss X 33)

Prions

Exaucez-nous, Seigneur, qui avez retiré des
rudes combats de cette terre, l'âme de votre
prêtre. Accordez-lui de partager le bonheur de
vos Saints. Amen.

LA FAMILLE REMERCIE DE VOS PRIÈRES ET
MARQUES DE SYMPATHIE

†

*Godvruchtig aandenken aan de lijdienst
opgedragen voor de zielernst van*

**ZEER EERWAARDE HEER
OSCAR VAN MAELDERGEM**

PASTOOR VAN DE ST BAVOPAROCHIE, AMOUGIES
*geboren te Opbrakel, de 30 november 1913 en
goatvruchtig overleden de 27 februari 1966; ge-
sterkt door de Genade middelen van onse Moe-
der de H. Kerk en de Apostolische Zegen.*

Onverwachts heeft God hem tot zich geroepen
en bereid gevonden : « Mijn God, in de oprecht-
heid van mijn hart, heb ik met vreugde alles
opgeofferd en met blijdschap aanschouw ik nu
uw volk dat zich hier bevindt ».

Hij was voor alles, de Priester Gods, vol be-
zorgdheid voor dezen die hem waren toever-
trouwd. Zonder enig uiterlijk vertoon, deelde hij
hun lief en leed. Huichelen kon hij niet en
onder een ruwe schors huisde de bedeedsheid
van een grote en gevoelige ziel.

Zijn parochianen zullen hem niet licht verge-
ten. « Nooit trad hij met vleitaal op. Zijn kudde
kan getuigen, en God ook hoe rechtschapen en
onberispelijk hij zich onder hen heeft gedragen ».
(I Thess. 2 v 9-12)

Bemide broers, zusters, neef, gij weet dat uw
gegenheid mij steeds gelukkig heeft gemaakt,
ik dank er U om. Ik dank vooral mijn trouwe
huishoudster, die mij steeds met de beste zorgen
heeft omringd.

Mijn Collega's Priesters, vraag ik mij te ge-
denken in hun gebeden en H. Mis.

Aan de parochianen van Amougies, vrienden
en kennissen, vraag ik een vurig gebed.

DE FAMILIES DANKEN U VOOR UWE GEBEDEN
EN GEWAARDEERDE DEELNEMING

A. Dumazy - Amougies