

Wij danken God omdat Hij ons zulke goede en werkzame vader gaf.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Remi Vanmaeldergem

echtgenoot van Mevrouw
Clemence DE CUBBER,

geboren te Opbrakel op 8 november 1880 en er godvruchtig overleden op 14 september 1963.

Hij ontving het Sakrament van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.
Oudstrijder 1914-1918.

Vereerd met verscheidene eretekens.

-†-

Mijn duurzame familieleden, de Heer roept mij in een kortstondige ziekte tot Zich na een lang, arbeidzaam en vruchtbaar leven, na een schone en troostvolle oude dag. Ik stel dan ook mijn volle vertrouwen in zijn rechtvaardige liefde om 't loon en de bekroning van mijn leven te ontvangen in het zalige hiernamaals.

Leert van de duurzame afgestorvene, dat een plichtgetrouw en kristelijk leven in deze wereld de schoonste verdienste en eretitel is, die als een regenboog alle levensjaren overkoepelt. In de kinderjaren: ongelreine onschuld, in de storm- en drangperiode der jeugd, ongerepte deugd en noeste arbeid; in zeven jaren legerdienst en oorlog, moed, offer en dapperheid. Hij was een goede en trouwe dienaar van God, altijd tevreden met Gods Wil, aan Kerk en priesters steeds gehecht, immer goed jegens zijn vrouw, zo bezorgd om het welzijn van zijn kinderen. Zo is zijn leven gerijpt als de goudgele korenaren op een vruchtbare akker.

Als een moedig strijder voor God en Vaderland toog Remi ten strijde zoals zijn makers in de grote slag aan de IJzer. Hij offerde vier gevaarvolle jaren van zijn leven en al wat hem duurzaam was.

Hij was een voorbeeldig Hartbonder en trouw lid van de Xaverianenbond. «Welaan dan goede en getrouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van de Heer».

Matth. XXV 23.

Bemide echtgenote, kinders, schoon- en klein-kinders, ons leven was gelukkig in lief en leed, in wel en wee, in vreugde en zware beproeving, in vrede en eensgezindheid. We zochten en vonden het geluk in onze arbeid en onze kinderen. Dank voor uw genegenheid en liefde. Schaart U rond moeder en hebt haar dubbel lief. Blijft trouw aan uw kristelijke plichten. God zegene en beware U allen. Vaartwel.

Bemide familieleden en vrienden, dank om uw vriendschap. Bidden wij voor elkander en tot weertiens in het eeuwige vaderland.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De Families

VANMAELDERGEM,
VAN DER WULST,
DE CUBBER,
DUBOIS,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel