

De dood van de rechtvaardige is het einde van de nacht en de dageraad van het ware leven : het einde van de smarten en de ingang van de zaligheid.



Moge de ontmoeting met God vol geluk zijn
voor de Heer

Theophiel VAN MAELDERGEM

echtgenoot van Mevrouw

Hélène D'HOSE,

geboren te Nederbrakel op 22 maart 1893 en
godvruchtig overleden in de Sint-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 9 maart 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918 - Vuurkruiser

Drager van verscheidene Eretekens

Veel heeft hij gewerkt, ofschoon hij met
een zwakke gezondheid uit de oorlog was
gekomen. Met een verbetenheid en een taai-
heid, een landbouwer eigen, droeg hij de
pijn welke zijn ziekte meebracht.

Wij bidden de Heer, dat Hij onze dier-
bare overledene genadig weze, hem vergeve
wat hij misdeed en hem ook belone voor
het goede en het schone in zijn leven.

Dierbare kinderen en familie, ik dank U
voor uw genegenheid en uw zorgen. Het laat-
ste jaar was voor onze familie een donker
jaar van dood en beproeving. Bidt God dat

Hij in zijn erbarmen zich over mij en de
andere overleden familieleden ontferme. Bidt
met een vertrouwen dat over de dood heen
reikt.

Beste vrienden en geburen, ook U dank ik
voor uw genegenheid. Bidt ook gij nog af
en toe eens voor mij opdat God mij moge
opnemen in het hemels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VAN MAELDERGEM, D'HOSE,
OCKERMAN, DE CUBBER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek