

Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest...



**IN GODS VREDE RUSTE DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**Victor VAN MAELDERGEM**

weduwnaar van Mevrouw  
**Pharailde DE RIDDER**

geboren te Opperbrakel op 27 juni 1878 en godvruchtig overleden in de kliniek "Sancta Maria", te Ronse op 2 december 1968, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en Pauselijke Zegen. Hij was lid van de Xaverianebond en de confrerie van het H. Hart.

Zijn uur van heengaan uit deze wereld was gekomen....

Uitgeput van levenskrachten, in een gezegende en gelukkige ouderdom, als de waardige bekroning van een goed besteed leven, werd dit lang en verdienstvol leven afgesloten, als voorbereiding op de toekomstige heerlijkheid, die in Kristus geopenbaard wordt.

God gaf hem hier op aarde 90 jaren, die hij vanaf zijn kinderjaren doorbracht als een eenvoudige en kristelijk mens. Gewonnen en opgegroeid op zijn geboortegrond, leefde hij als een gelukkig landbouwer, met een sterk hart, naastige handen en een gestaald lichaam op een klein bedrijf. Zijn grond heeft hij bewerkt, beploegd, bezaaid en bemaaid : hij fokte zijn vee, voelde zich gelukkig in een gezellige thuis en te midden van zijn veld. God dankend voor ieder straaltje zon en ieder druppel regen, die zijn land bevruchtte, met dit harde leven en een karrig loon leefde deze man tevreden met zijn lot.

Moge de goede God hem honderdvoudig vergelden voor het goede dat hij deed als kristen mens in de parochiale gemeenschap in de op-

bouw van Gods rijk hier op aarde en voor de bewonderenswaardige toewijding en zorg die hij schonk aan zijn gezin en zijn medeburgers.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, gij waart onze onophoudelijke zorg, maar ook onze rechtmatige trots en vreugde. Blijft de weg bewandelen van kristelijke deugd en plicht, die U eenmaal toegang zal geven tot het vaderhuis waar we elkaar ontmoeten bij de Heer. Mijn zoon Albert, ik dank U voor de hulp en goede zorgen in mijn hoge jaren. Gij allen die me duurzaam waren in het leven blijft me gedenken in uw gebeden.

De families VAN MAELDERGEM, DE RIDDER,  
VANDERWULST en FORT,

danken U van harte voor uw bliken  
van deelneming en vrome gebeden.

Uitg. S. GYSELINCK, Opperbrakel.