

De goede strijd heb ik gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard; voor mij ligt de kroon der gerechtigheid gereed (Tim. 4, 6-7)

†

WIL AAN HET ALTAAR EN IN UW GEBEDEN
GEDENKEN DE ZIEL VAN
ZEEREERWAARDE HEER

Hubert VAN MAERCKE

Priester gewijd te Gent op 20 april 1941

Achtereenvolgens leraar aan het

St.-Franciscus-Salesiusinstituut te Wetteren (1941) en onderpastoor op de H. Hartparochie te St.-Amandsberg (1948)

Van 12 september 1960 was hij pastoor van het ziekenhuis „De Bijloke” te Gent tot 1981 en vervolgens rustend priester te Oostakker (Gent).

Geboren te Ledeberg op 30 oktober 1914.

Hij is zacht in de Heer ontslapen te Gent op 20 november 1983, gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken en de pauselijke zegen.

Op het hoogfeest van Kristus Koning werd deze voorbeeldige priester uitgenodigd tot het Koninkrijk der hemelen. Men kan geen schoner sterfdag wensen aan een echte „man Gods” die gans zijn priesterleven naar best vermogen in zelfvergeten dienst gesteld heeft van Zijn hemelse Koning en van Diens Kerk op aarde. Stil en bescheiden is hij heengegaan, zoals hij trouwens ook geleefd had. Geen man van veel of grote woorden, maar van waarachtige en vaak onbekende daden.

Vanaf zijn priesterwijding heeft hij gans zijn persoon en al zijn apostolaatswerken met groot vertrouwen in de handen gelegd van de Goddelijke Voorzienigheid. Hij was 'n wijze en verstandige mens, maar vooral een diepe en biddende man die innig verbonden leefde

met zijn God. Een soliede godsvrucht, gevoed in de schijn van de zwijgende godslamp, heeft hem gesterkt om zwijgend, nooit of nimmer klagend, de lange lijdensweg van vele jaren moedig en dienstbaar door te maken. In de ogen van velen bleef hij 'n bewonderenswaardig man, die ondanks zijn jarenlange geknakte gezondheid toch edelmoedig dag en nacht ten dienste stond in de Bijloke, tot het heldhaftige toe! Nederig en eenvoudig heeft hij als toegewijde priester aan menig ziekbed ontelbare keren zijn geloof en hoop uitgesproken met woorden van bemoediging en troost aan mensen die getekend waren door ziekte, lijden en sterven. Opvallend was daarbij zijn mannelijke devotie tot Gods Moeder, heil der Zieken en Koningin van de priesters. Een ernstig en verdienstelijk priester verlaat ons. Van zijn indrukwekkende verschijning ging een kracht uit. Voor deze schone mens danken wij de Heer!

Mijn trouwe huishoudster Simone, alleen O.-L.-Heer weet wat gij voor mij betekend hebt dag en nacht. Zeer innige dank voor het zeer vele dat u voor mij hebt gedaan. Ik zegen u voor uw verdere levensloop, en steun u van hierboven!

Beste familieleden en dierbare confraters in het priesterschap, bedankt voor alle vriendschap en bidt voor mijn zielerust.

Moge de Heer overvloedig belonen allen die mij goed hebben gedaan.

H. Maria, Moeder van de Kerk, bekom ons heilige priesters.

De familie

dankt U voor uw medeleven en uw gebed.

Begr. L. Vandenberghe, St.-Am. - tel. 28 13 84