



*Afscheid nemen,
is met zachte vingers,
wat voorbij is dichtdoen,
en verpakken,
in goede gedachten,
der herinnering.*

Laten wij in onze herinnering bewaren

DE HEER

Raymond VANMAERCKE

**echtgenoot van Mevrouw
Suzanne DESMET**

geboren te Ruien op 16 mei 1911
en thuis overleden op 3 december 1998.

Oudstrijder 1940-1945.

Vereremerkt met verschillende eretekens.

Suzanne DESMET, *zijn echtgenote;*
Etienne en Jeanine VANMAERCKE-HOLVOET,
zijn kinderen;

Jan VANMAERCKE,
Rik en Mieke BUYLE-VANMAERCKE,
zijn kleinkinderen;

Javier VANMAERCKE,
Justine BUYLE, *zijn achterkleinkinderen;*
Zijn broers, zuster, schoonbroers, schoonzus-
ters, neven en nichten,

De families VANMAERCKE-DESMET en
BARRA-VANDERBEKEN.

*In deze Adventstijd, op weg naar het licht,
kwam een eind aan het leven hier op aarde
van deze echtgenoot, vader en grootvader.*

*Dit vertrouwde beeld van Raymond
dragen wij diep in ons, een leven lang.
Dit leven van eenvoudig, gelovig, eerlijk,
oprecht en ongekunsteld.*

*De toewijding van zijn echtgenote
heeft zijn leven rijker en gelukkig gemaakt.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
waren de zon in zijn leven.*

*De ziekte van de laatste maanden
bracht hem bij genezende
en verzorgende mensen, welke hem met zachte
handen hebben opgetild uit pijn en eenzaamheid.
Hij dankt allen voor die zelfvergeten liefde.
Moge het licht van Kerstmis hem opnemen
om in God tenvolle herboren te worden.*

De familie dankt voor uw aanwezigheid
en voor alle blijken van medeleven.

Rouwleiding Vuylsteke Avelgem

Druk Huysman-Vanneste.