



*Dankbare herinnering aan*

MEVROUW

***Andrea VAN MALDEREN***

Weduwe van Edgard SONCK

Geboren te Sint-Kwintens-Lennik  
op 2 april 1928 en godvruchtig overleden  
in de H.Hartkliniek te Asse  
op 10 juni 2001.

*De families*  
VAN MALDEREN, SONCK,  
DE JONGHE en HOUCK  
danken U voor uw aanwezigheid,  
gebed en medeleven.

Een goede moeder kan nooit sterven,  
ook al is ze heengegaan.  
Er zijn te veel herinneringen  
die van haar blijven bestaan.

Rust nu maar.

We stonden machteloos tegenover  
jouw lijden de afgelopen dagen  
en we konden je niets meer  
geven dan al onze liefde, troost  
en steun in je moedige strijd.  
Steeds konden we bij je terecht  
met onze kleine en grote zorgen.  
En nu ben je er niet meer,  
Jij die er altijd voor ons was.  
Mama,

We zullen je missen.