



TOT VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Emiel VAN MALDERGEM

weduwnaar van Mevrouw **Marie LOTENS**

echtgenoot van Mevrouw

**Juliette COUSSERIER**

geboren te St. Goriks-Oudenhove, op 5 december 1901 en godvruchtig overleden in de kliniek St. Elisabeth te Zottegem, op 3 april 1978, gesterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Oudstrijder 1940-1945

Lid van de St. Elooi-Gilde

---

« Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Wij zuchten over ons eigen lot zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam ». Deze woorden van St. Paulus kunnen wij de dierbare overledene wel in de mond leggen na jarenlange ziekte in onvermogen. Nu zal hij vanuit Gods heerlijkheid de hemel danken voor het doorstane en voor de goedheid en de zorgen die hij mocht ondervinden van zijn echtgenote en kinderen.

Laten wij dus bidden met de kerk : « Heer onze God, blijdschap en vreugde maar ook pijn en lijden tekenen ons bestaan. Wij bidden U voor onze dierbare overledene die na zijn jaren-durende kwaal van ons is heengegaan. Wij danken U dat onze zorg voor hem ons dichter bij elkander heeft gebracht en dat wij van hem mochten leren dat ook het lijden een weg kan zijn naar U, dank zij Jezus, uw zoon, onze Heer ».

Mijn Jezus barmhartigheid !



De families **VAN MALDERGEM, LOTENS,  
SCHEPENS, ROELS, COUSSERIER en  
VAN DEN BERGHE,**

danken U voor de blijken van deelneming  
in de rouw die hen treft.

---

Druk. W. Leenaert - Erwetegem