

Bedankt lieve ouders, bedankt voor het leven.

De mens en weet vandage niet,
wat morgen hem zal brengen,
noch hoe of waar de felle dood
hem in de weg zal springen.

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

GERDY

**zoon van Walter en Marie-Louise
VAN MALDERGEM - TORTELBOOM.**

Geboren te Zottegem op 5 december 1967,
heel plots aan onze liefde ontruikt te
Geraardsbergen op 15 juli 1990.

Zijn pa, ma, verloofde, zussen en de familie

danken allen die ons in deze droeve dagen
hebben gesteund.

Namis : vrijdag 17 augustus om 19.30 uur.

Al valt het afscheid nog zo zwaar, toch zijn
we dankbaar Gerdy.

Lieve zoon, beste broer, jongen met een gulle
lach, je gevoel voor rechtvaardigheid, je hart
om te delen.

We danken je Gerdy omdat je zo gelukkig kon
zijn met kleine dingen.

Voor de duizenden zoenen, de vele grapjes die
we met jou mochten beleven.

Uw liefde en lach zullen we missen elke dag.

Dank u, lieve pa en ma en zussen omdat je
me goed geholpen hebt als iets moeilijk was.

Dank u lieve Marijke voor uw steun gedurende
mijn al te kort leven.

Dank u, al mijn vrienden en burens waarmee ik
zo goed kon omspringen.

Dank u, beste patroon en werkmakkers, die uw
best hebben gedaan om van mij een eenvoudige
werkman te maken.

Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel
Druk. Devleeschouwer en zonen - Brakel

